

Trouwen in Italië

HET VERHAAL VAN DJOEKE EN PAUL

Als al je dromen overtroffen worden...

Een droom die werkelijkheid werd, een dag die al onze verwachtingen heeft overtroffen en dat zijn nog te weinig superlatieven om weer te geven hoe wij onze trouwdag(en) hebben ervaren.

Op vrijdag 18 mei 2007 hebben wij elkaar het ja-woord gegeven in het pittoreske Ravello. Trouwen in Italië stond bovenaan ons verlanglijstje, maar we hadden geen idee of dit te realiseren was. Het bleek echter niet meer moeite te kosten dan het regelen van een bruiloft in Nederland, mede dankzij de hulp van Eventi Italiani.

Na een huwelijksaanzoek op Sardinië en vele vakanties in Italië stond voor ons vast dat we in Italië wilden trouwen. Bij voorkeur aan de kust, aangezien wij strandliefhebbers zijn. Op internet vonden we ons droomverblijf: een stijlvol hotel aan de kust bij Sorrento, met uitzicht op Capri. Ravello ligt hier op 1,5 uur rijden vandaan en is een prachtige trouwlocatie.

Een week voor de bruiloft zijn wij richting Italië vertrokken. Het was prettig om alvast de betrokken personen gesproken en de locaties gezien te hebben. Wat een hartelijk ontvangst door iedereen! Ook de locaties bleken tip top in orde.

Op donderdagavond ontvingen wij onze gasten met een welkomstborrel, terwijl we van een prachtige zonsondergang konden genieten. Heel bijzonder om op 2000 km van huis je familie en vrienden te zien. Aansluitend zijn we naar de plaatselijke pizzeria gegaan. Daar waren ze niet voorbereid op onze komst, maar na even slikken werden de tafels bijeen geschoven, een extra kok opgetrommeld en kregen we een complete maaltijd voorgeschoteld. Dit samenzijn beloofde veel goeds voor de grote dag die komen ging.

Helaas begon het 's nachts onophoudelijk te regenen en onweren. We vreesden het ergste. Vrijdagochtend was het gelukkig droog maar stond ons een andere 'verassing' te wachten: De kapster bleek langer nodig te hebben dan afgesproken, terwijl we alle tijd hard nodig hadden om op tijd in Ravello aan te komen. De autorit verliep echter voorspoedig en we kwamen keurig op tijd in Ravello aan. Daar begon de zon meteen te schijnen.

We hadden een Kever cabrio als trouwauto, die vanuit Nederland was meegenomen. Tijdens de tocht langs de pittoreske Amalfikust zorgden de enthousiaste mensen onderweg '*tanti auguri!*' - en het getoeter van auto's ervoor dat we ons ware filmsterren voelden.

De ceremonies op het stadhuis en in de kerk verliepen ongedwongen. De dienst in de kerk werd voorgegaan door een Anglicaanse priester. Het voordeel van Ravello is dat alles op loopafstand van elkaar ligt. Wij hebben geluncht in een pizzeria, waar iedereen de gelegenheid had om de indrukken van de dag te delen onder het genot van een koud glas Prosecco.

Aan het begin van de avond ontvingen wij onze gasten op het terras van het restaurant, waar wij werden verrast door een ballonnenfestijn. Na de antipasti volgde een voortreffelijk diner. De gerechten werden opgediend als ware het een restaurant met twee Michelin-sterren. Ter afsluiting was er een DJ, we zijn flink uit ons dak gegaan. Om 0.30 uur schuifelden we voldaan naar onze suite.

Zaterdag werd er een afscheidsontbijt geserveerd op het zonnige terras. Nadat de gasten waren vertrokken praatten we nog lang na over de onvergetelijke dagen die al onze verwachtingen hadden overtroffen, er over dromen hoefde niet meer.

